

---

# JOUW VERHAAL TELT

---

**Een verwarmende terugkomdag 4 oktober 2022**



Onder een mistig fris tapijtje, kwam er een stralende zon piepen. In de hal van De Kluizerij had de één al een paar koekjes naar binnen gesmokkeld, de ander nipte aan haar kopje koffie en anderen praatten elkaar gezellig bij. Het was een blij weerzien, zo'n vijf maanden na de opleiding Samen Lezen.

Zaal Beuk stond klaar om ons warm te onthalen en om de energiecrisis even te vergeten. Na de introductie van Stéphanie De Smet over de indrukwekkende plannen van Cera, nam ook Dirk Terryn de kans om iedereen te verwelkomen en het dagprogramma te overlopen. Kort en krachtig, want de deelnemers hebben zin om zich weer even te verliezen in een verhaal, om terug zelf Samen te Lezen. Het is alweer heerlijk genieten van twee teksten: Boerenpsalm (Felix Timmermans) en Terug naar de boerderij (Rutger Kopland). De ochtend heeft zo al snel plaatsgemaakt voor de middag.

Het heeft iets van een teambuildingsdag, maar dan zonder toeters en bellen: een kopie van een sterke tekst volstaat. Mieke Coremans, één van de begeleiders, pauzeert af en toe en laat veel ruimte voor het

Mieke Coremans brengt de groep leesbegeleiders samen met 'Boerenpsalm' van Felix Timmermans.

---

persoonlijke verhaal van de deelnemers. Het ideale recept om tot onmiddellijke verbinding met elkaar te komen. De koekjes die op tafel uitgesteld staan, zorgen voor wat extra huiselijke sfeer. Lezen zonder koekjes, is toch niet dezelfde aangename ervaring.

Sonny, Peggy en Marleen vertellen nadien over hun praktijk als leesbegeleider: de aandacht voor de context, de samenwerking binnen het woonzorgcentrum en met het personeel en het contact met de bewoners. Iedereen wordt stil wanneer Sonny haar ervaring deelt met de groep. "Er zat een man in mijn groep die tweeënhalp jaar lang heeft gezwezen en ineens begon te praten, en bleef praten." Drie verschillende verhalen maar vanuit een gemeenschappelijke passie over wat Shared Reading al mogelijk heeft gemaakt in de relatie met de deelnemers en het effect op hun welbevinden.

Na de lunch verkennen we een heleboel nieuwe teksten: Dirk bezorgde een bundel samengesteld door Het Lezerscollectief en iedere deelnemer had een tekst bij zich die goed had gewerkt. Op korte tijd leverde deze 'ruilbeurs' veel op. De stilte van de ochtend maakte plaats voor enthousiasme.



Marleen vertelt vol enthousiasme over haar volle dagen met Samen Lezen.

Met Jan Steyaert (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) werden de eerste ervaringen ook verder overlopen en uitgediept: wat kunnen we leren over het gebruik van de boeken, hoe kunnen we mantelzorgers beter betrekken, welke tools missen we nog... Uiteraard is de samenwerking binnen Jouw verhaal Telt ook een unieke kans om te groeien in de expertise en het verbinden van deze waardevolle methodiek met de context van het werken met personen met dementie.

**“Er was een man die al tweeënhalp jaar lang in het WZC had gezwezen en ineens begon te praten”**

SONNY

De verhalen van de leesbegeleiders maken duidelijk dat de sessies Samen Lezen in woonzorgcentra, dagcentra... enorm waarde-vol zijn voor de bewoners. Het is een middag waar ze tot rust komen, zich begrepen voelen en vooral voelen dat ook hun verhaal nog steeds telt.

Van kilheid is er tijdens deze terugkomdag geen moment sprake; zalig om je tussen zoveel menselijke warmte te bewegen.

Sofie Terry

